

IJZEREN OOGST : EEN REIS DOOR EUROPA EN DE GROOTE OORLOG

KORNEEL DERYNCK

Een eeuw na het uitbreken van de Eerste wereldoorlog reist Korneel Derynck door Europa, langs de belangrijkste plaatsen van de oorlog . De tocht gaat door België, Frankrijk, maar ook Italië, Slovenië, Bosnië, Griekenland , Polen en Wit-Rusland . De auteur vindt overal sporen terug, bezoekt monumenten en begraafplaatsen, en laat gepassioneerde kenners aan het woord.

Het verhaal begint bij de straathoek in Sarajevo waar in 1914 de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand werd vermoord. De laatste halte is het bos van Compiègne. Tussenin komen de Marneslagen en de dramatische odyssee van de Serviërs aan bod. De Rynck reist de Duitsers achterna, een Oekraïense historicus-taxichauffeur voert hem langs het Brusilov -offensief, bij Verdun spreekt hij met de burgemeester van een vernield dorp. Hij verdwaalt in het bos van Tannenberg, beklimt de bergen bij Caparetto, landt op de stranden van Gallipoli en fietst langs de Ieperboog en de IJzer, net als zijn overgrootvader die er soldaat-cyclist was .

IJzeren oogst is een origineel samenspel van geschiedenis en reis, met aandacht voor een Europees perspectief. Een tocht door een continent en de oorlog, langs de stille getuigen die zijn overgebleven na het oorverdovend geraas .