

We gaan op zoek naar civiel en religieus bijgeloof in Brugge. Waar hangen er heksenspiegels of dito bollen? Hoefijzers? Welk verband is er tussen pest en heks? En wat met al die geneesheiligen en die ladders tegen de muur ?

Bijgeloof komt " bij het geloof". Vandaar dat er heel wat bijgeloof verborgen zit in religie .

En indien dit allemaal vlot verloopt, en de toehoorder niet versteend blijft zitten, geven we nog enkele "uitschuivertjes" mee als afsluiter. Het maakt Brugge menselijk. Vandaar de titel van deze power-point: " Het menselijke Brugge. Over bijgeloof en uitschuivertjes."

Jo Berten