

15 februari 2018

# Tafelen in een bad en nog iets meer ... tijdens de middeleeuwen

Het middeleeuwse karakter van heel wat steden is voldoende bekend: kronkelende straten, gotische gebouwen ... en een uitzonderlijk aantal stoven. Dergelijke badhuizen waren eeuwen oud en doken al in de Romeinse tijd op. Maar zeker in de middeleeuwen gebeurde daar meer dan baden alleen. Terwijl man en vrouw zich schrobden, werd er lekker gegeten en gedronken en misschien nog iets meer ... Op deze voordracht leer je ongetwijfeld 'Nathalie de scone vrouwe' kennen of verneem je waar "In 't hol" gelegen is of "Den vulen bras" of de symboliek achter een vuurrode kers. Criminaliteit, prostitutie en heerlijke maaltijden gingen er hand in hand. En met een hapje en een drankje wordt dit meer dan een frivole avond, om nog uren van te genieten!

Jean Luc Meulemeester