

Jaargang 30 – Nr 272

Informatief maandblad (verschijnt niet in juli en augustus)
Verantwoordelijke uitgever Joël Boussemaere – Afgiftekantoor 8200 Sint-Andries

Geachte mevrouw, geachte heer,

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende activiteit op donderdag 20 juni 2019 om 15 uur in het Vlaams ontmoetingscentrum “De Gulden Spoor” ’t Zand 22, 8000 Brugge.

VERHALEN BIJ DE ZWARTE KAARS

Koen Demuynck

We zeggen wel eens “de goede oude tijd”. Volksverhalen geven toch een ander beeld op die wereld. Een fascinerende duisternis (geen straatverlichting); dag en nacht te voet of met paard en kar onderweg (doorheen veel bossen); onverklaarbare gebeurtenissen (de duivel of hekserij?) onheilspellende geluiden (kraaien en gure noorderwind).... Dit alles krijgt zijn plaats in verhalen, zwart gekleurd door vreemde figuren en rare verschijnsels. De verteller brengt in “deze goede nieuwe tijd” verschillende oude verhalen tot leven. Over een schoenmaker die de duivel fopt. Over zwarte kalle bij de wafelput. Hoe de pruikentijd een stille dood is gestorven. De verkoop van de ziel aan de duivel (trouwens, hoeveel is een ziel waard?) – een verhaal geïnspireerd op Cyriel Buysse. Vertellingen over zonderlinge personages die gaandeweg een eigen leven leiden.

Koen Demuynck bewijst dat de, in onze contreien wat verloren gegane vertelcultuur, nog altijd mensen kan boeien. Verrassend hoe één mens, zonder attributen of flitsende beelden, jong en oud ook vandaag blijkbaar nog op het puntje van hun stoel doet zitten.