

Jaargang 30 – Nr 274

Informatief maandblad (verschijnt niet in juli en augustus)

Verantwoordelijke uitgever Joël Boussemaere – Afgiftekantoor 8200 Sint-Andries

Geachte mevrouw, geachte heer,

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende activiteit op donderdag 17 oktober 2019 om 15 uur in het Vlaams ontmoetingscentrum “De Gulden Spoor” ’t Zand 22, 8000 Brugge.

OPKOMST EN VERSPREIDING VAN HET PROTESTANTISME IN BRUGGE

Dany Constant – Favorin

De eerste berichten over hervormingsgezinden in Brugge vinden we terug in een brief van de abt van de Abdij Ter Duinen; die heeft het over de onthoofding van vier volgelingen van de Engelsman John Wicliffe in juli 1485.

Toen was Luther 2 jaar oud...

Anabaptisten, Hussieten, Mennonieten, Lutheranen, Calvinisten.... Brugge heeft ze allemaal zien komen en ook gaan. Maar toen kwam Napoleon en werd de Slag van Waterloo gestreden en wat dat te maken heeft met het protestantisme in Brugge komt u te weten in deze lezing.

Dany (Daniëlle) Constant – Favorin is een actief lid van de Verenigde Protestantse Kerk in Brugge. Ze schreef een reeks artikelen voor het kerkblad met de titel “Ikke van Brugge” die later gebundeld werden in een boek. In haar beroepsleven was ze lerares Frans / geschiedenis.