



Als dankbare herinnering aan

De Heer

# Raymond Reynaert

Doctor-jurist  
Ereschepen van de stad Brugge  
Bestuurslid van de Marnixring  
Voorzitter van VZW Informativa

echtgenoot van Mevrouw Mariette Detavernier

geboren te Zarren op 3 maart 1932 en  
overleden in het A.Z. Sint-Jan te Brugge op 30 juni 2009,  
gesterkt door de ziekenzalving.

Je was een trouwe Vlaamse voorvechter.

Als politicus en schepen nam je plichtsbewust je verantwoordelijkheid op voor welzijn en cultuur van het volk dat je zo dierbaar was. Je was geduldig en goed voor vele mensen in nood, rijk of arm, je stond hen bij met raad en daad je leven lang.

Je was een hard werker. Je woekerde met je talenten. Rusteloos was je steeds op weg. Er was zoveel te doen... niets was je teveel. Je nam te weinig tijd om je gezondheid te verzorgen en om uit te rusten: je verkoos rechtstaande te sterven. En vallend ben je van ons heen gegaan.

Je hield van je vele vrienden met wie je kunst en schoonheid deelde. Je kon genieten van het goede in het leven. Je kon bekoren door je kennis en cultuur. Je inzichten bracht je over in heldere toespraken... steeds met een relativerend vleugje humor.

Je hebt je gezin lief gehad, je vrouw en kinderen. Je was een hulp en een licht voor je kinderen, bij 't zoeken naar een levensweg, tijdens de moeilijke dagen in hun leven. Je kleinkinderen waren je tedere lievelingen.

Je laatste woorden heb je niet kunnen spreken. Je laatste wensen hebben we niet gehoord. Wat is er in je hoofd omgegaan tijdens die lange dagen in de coma?

Nu heb je de overgang meegemaakt van je aardse leven naar je vernieuwde leven. Nu mag je rusten in vrede, geborgen in de armen van een oneindig lieve God.

*De familie dankt u oprecht voor uw aanwezigheid, uw gebed en uw  
blijken van medeleven.*